

The Story

Xkaarten is ontstaan doordat ik 10 jaar geleden ging verhuizen.
Voor die tijd woonde mijn beste vriendin bij mij om de hoek.
We zagen elkaar regelmatig en ons contact was heel hecht.
Theetje drinken, (schuitje varen) rolschaatsen of een wandeling.
Een smsje en hop afgesproken. Heerlijk even `dinnetjes` tijd tussendoor.

Toen ik ging verhuizen was dit natuurlijk in een keer over.
Niet alleen een dorp verder maar een aantal landen verderop!
Van Nederland naar Zwitserland wel te verstaan.
We wisten allebei dat er een hoop zou veranderen. 1 ding wisten we zeker, elkaar uit het oog verliezen kwam niet in ons op. In deze tijd is het ook niet nodig vanwege alle moderne internetmogelijkheden.
Smsjes en emails volgden.

Allemaal heel gemakkelijk om contact te houden. Toch begonnen we ook met het sturen van kaartjes naar elkaar. Wat is er nu leuker dan een kaartje bij de post?!
Dat gaat niet vervelen!

Tot het moment, dat we blijkbaar, dezelfde doos met kaartjes hadden gekocht.
(Ik kom inderdaad nog regelmatig in Nederland en koop daar dan ook wel eens wat)
Toen bedacht ik me: dit kan anders. Nog persoonlijker.

Om een lang verhaal kort te houden. Ik ontwerp nu mijn eigen kaartjes!
Minimalistisch maar toch veelzeggend.
Geen massaproductie maar origineel en waardevol.
Met liefde en aandacht ontworpen.

De meeste kaartjes zet je misschien een week neer en gooi je dan weg of bewaar je in een doos. Deze kaartjes kan mijn beste vriendin ook in haar interieur ophangen.
Ze zijn tijdloos en kunnen voor een glimlach zorgen als je blik er op valt.

Een nieuw kaartje bij de post? Een nieuw accessoire voor in huis.